

'Hoerenlopen deed je vroeger stilletjes'

(Friday, 22 February 2008) - Bijdrage van Marianne Lamers - Gewijzigd op (Friday, 12 September 2008)

Piet Leeghwater woont al veertig jaar op de Wallen. Als lid van diverse buurtgroepen was hij jarenlang actief in het overleg met politie, justitie en de gemeente. Leeghwater heeft geen greintje medelijden met de gedupeerde horeca- en raamexploitanten die door de opschoningsplannen van de gemeente hun deuren moeten sluiten. 'Als ze wat minder gejat, geroofd en gestolen hadden, was de gemeente ook niet achter ze aan gekomen.'

'Eindelijk gerechtigheid. Ik ben zo blij dat er eindelijk iets gebeurd. Iedereen loopt te mekkeren dat die Bibob wet zo'n rare wet is. Dat is het helemaal niet. Criminelen glipten vroeger overal tussendoor, dan moet er dus een andere manier komen om het criminele volk aan te pakken. Die is er nu.

'60 tot 70% van de ramen zal verdwijnen, maar van mij mogen ze alle ramen sluiten. Er is een beeld gecreëerd van de Wallen als een erotisch Walhalla. Hoezo zouden de hoeren bij de Wallen horen? Ik zou niet weten waarom je ramen zou moeten hebben waarachter vrouwen staan te huppelen. En dan het liefst vrouwen uit Oost-Europa die eruit zien alsof ze al jaren niets te eten hebben gehad. Vrouwen uit Oekraïne en Polen in een Amsterdamse buurt; wat moet ik ermee? En voor wie is dit goed? Ja, voor mensen die er heel veel geld aan verdienen.

'Twee Duits-sprekende jonge meiden zitten nu naast ons achter het raam, Albanezen geloof ik. Met zo'n pooier met een enorme vechthond die dan eens in de zoveel tijd bij ze komt kijken. Die meiden hebben geen enkele binding met de buurt. Het gordijn gaat ook niet meer dicht als er zo'n troep dronken Engelsen langskomt. Dertig jaar geleden was dat wel anders. Dan gingen de gordijnen meteen dicht als er een grote club voor het raam stond. Daar voelden ze zich toen niet fijn bij. Alsof ze een circusattractie waren. Die meiden van nu interesseert het geen lor. De hoeren van dertig jaar geleden vinden dat de meiden van nu het vak ten schande maken. Hoerenlopen, dat deed je vroeger stilletjes. Dat is nu wel anders. Dat gezellige sfeertje van toen is er niet meer.

'Wat mij het meest stoort aan de berichtgeving over de Wallen is dat er een beeld geschetst wordt alsof er toevallig opeens een of andere gek de Wallen op de schop wil gaan nemen. Hetzelfde geldt voor de Bibob wet. Alsof die zomaar uit de lucht is komen vallen. Die plannen zijn allemaal al in gang gezet met het rapport van de commissie-Van Traa dat in 1996 uitkwam. Daarin stond al dat de overheid jarenlang niets te vertellen had op de Wallen. Zestien criminele groeperingen telde de commissie Van Traa. De meeste zitten er nu nog steeds. Het blijft raar. Het is het oudste stukje Amsterdam en dat geef je dan zó uit handen.

'In de tijd van Van Traa waren de Wallen een no-go area waar je de overheid niet tegenkwam. Een buurt vol met drugs- en witwaspraktijken. Toen kon zo'n vriend als Holleeder zijn praktijken nog gewoon uitoefenen. Dat hij hier vijf panden had, dat was hier al jaren bekend, maar er gebeurde niks. Politie, justitie of de fiscus zag je niet in de buurt. Er liepen wel agenten op straat, maar dat was niet genoeg. Jullie moeten ook achter de gevels kijken, riepen we jarenlang.

'Dat het zo lang duurde met die Bibob wet, daar kijk ik niet van op. Dat kost jaren. Nu pas sneuvelen de eerste criminelen. Die zijn nu boos dat hun panden worden afgepakt. Maar het criminele volk heeft zijn hand overspeeld. Geen wonder dat de overheid op een gegeven moment zegt: zo kan het niet langer. Ze hadden het allemaal kunnen weten. Als ze wat minder gejat, geroofd en gestolen hadden, dan hadden ze nou de gemeente ook niet achter zich aan gehad.

'Iedereen roept nu: die Charles Geerts, wat een aardige, charmante man, maar die aardige man heeft er wel voor gezorgd dat al die vrouwenhandelaren in die panden konden. En dat hij door de fiscus door twaalf miljoen is afgekocht van de fiscus, daar hoor je ook niemand meer over. Die demonstratie van Platform 1012 was puur kul. De horeca, de coffeeshops, de mensen die geld verdienen op de Wallen, die liepen mee, maar bewoners niet.

'Ik ben niet bang dat er opeens minder toeristen naar de Wallen zullen komen als er geen hoeren meer zitten. Wat er nu komt, willen we graag kwijt. Wie wil er nou dronken Engelsen? Ja, coffeeshops, slaapzaalexploitanten en verkeerde horeca. Het mikken is nu op een ander soort toeristen, op betere toeristen die van een hapje en een drankje houden en kunst en architectuur kunnen waarderen.'

De naam Piet Leeghwater is om privacyredenen gefingeerd.